

# 21<sup>e</sup> na Trinitatis

## Willibrordzondag

Voorganger: Ds. Maarten Diepenbroek

Organist: Jeroen de Haan

Lector: Ellen Gol

Morgenlied:	Lied 215: 1, 2, 4, 5, 7
Ingangspsalms:	Psalm 119: 16, 17, 18 omsloten door de antifoon 'Heer, verheerlijk uw Naam en doe ons naar uw grote barmhartigheid.'
Kyrie en Gloria:	Lied 299h
Lezing Oude Testament:	Ezechiël 18: 1-19
Gradualepsalm:	Psalm 145 (uit Gezangen voor Liturgie*)
Epistellezing:	Efeziërs 6: 10-17
Zondagslied:	Lied 760
Psalmwoord & Halleluja:	Lied 338d
Evangelie:	Johannes 4: 46-54
Preek	
Preeklied:	Lied 103c
Acclamatie:	Lied 368j
Slotlied:	Lied 743

## Psalm 145

*Refrein eerst door voorzanger, daarna door Allen*

v. 10-11. 15-18

*Refrein:* Al - ler o - gen wach - ten:  
op U die het voed - sel geeft, al - tijd we - der.

Al uw werken, Heer, spreken uw lof, dankbaar zegenen U uw getrouwen;  
sprake gaat van uw goddelijk rijk en getuigenis van uw vermogen

*Allen: Refrein*

Aller ogen wachten: op U die het voedsel geeft, altijd weder -  
Gij opent uw hand en verzadigt uit uw overvloed alles wat leeft.

*Allen: Refrein*

Gerecht is de Heer in zijn wegen, genadig in al wat Hij doet;  
de Heer is wie Hem aanroept nabij, elk die Hem aanroept in vertrouwen.

*Allen : Refrein*