

Twaaifde na Trinitatis

Voorganger: Ds. Maarten Diepenbroek

Organist: Jeroen de Haan

Lector: Els van Steenbeek

Morgenlied:	Lied 279
Ingangspsalms:	Psalm 70: omsloten door de antifoon 'O God, kom mij toch redden, Heer, kom mij haastig te hulp.'
Kyrie & Gloria:	Lied 299e
Oude Testament:	1 Samuël 16: 1 - 13
Gradualelied:	uit: 'Ook in het vuur is Hij nabij', lied 43 <i>(zie onder)</i>
Psalmwoord:	'Ik wil de Heren te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. <i>(Psalm 34: 2)</i>
Evangelie:	Marcus 7: 31 - 37
Preek	
Preeklied	Lied 319
Collectespel:	Improvisatie
Acclamatie:	Lied 367e
Lied:	Lied 103a

43 De roeping van David

Deens volkswijsje



1. Zeg her-der-tje in het ver - re veld,
wat sta_ je daar te dro - men.
Is jou dan echt nog niet_ ver-teld
dat jij naar huis_ moet ko - men?
Her-der-tje, laat je schaap - jes gaan!

2 In Bethlehem is een man van God;
hij blijft maar naar jou vragen.
Hij zoekt er volgens Gods gebod
de zoon van zijn behagen.
Herdertje, laat je schaapjes gaan!

3 En weet je wel van het woord van God?
Hij wil jou koning maken.
Zijn dienaar zal jou zalven tot
een herder van zijn schapen.
Herdertje, laat je schaapjes gaan!

4 O herdertje David, wees niet bang;
wat zal jou vrees aanjagen?
De boze leeuw ken jij allang;
jij hebt hem al verslagen.
Herdertje, laat je schaapjes gaan!

5 Wanneer jij dan strakjes geuren zal
van olie in je haren,
dan ruikt de kudde al de stal
waar God haar zal bewaren.
Herdertje, laat je schaapjes gaan!