

VOORWOORD

Als ik dit schrijf is de zomer net begonnen. De zwaluwen vliegen rond de kerk. Ik hoor ze piepen. Ik vind het een heerlijk geluid. Het is het geluid van de zomer. Het brengt me terug naar mijn studentenkamer in Utrecht. Een oud huis met ramen die op een binnentuin uitkijken.

Rond ons 'jaren 70-huis' in Ede zijn er geen zwaluwen. Maar als ik in de Lutherse Kerk in Woerden kom, dan hoor ik ze weer. Volgens mij is het in de Jan de Bakkerstraat een goede plek voor zwaluwen. Veel oude huizen, met kieren en open ruimtes om te nestelen. Zwaluwen houden van nesten waar ze in en uit kunnen vliegen. Geborgenheid en openheid, volgens mij draait het bij een goede nestplek om de juiste balans tussen die twee.

Eigenlijk zou de kerk ook zo'n ruimte moeten zijn. Waar je in en uit kan vliegen. Geen dichtgetimmerd gebouw, maar een huis met gaten en kieren. Een deur die altijd open staat. En tegelijkertijd: een plek van beschutting. Een veilige ruimte.

Toen we nadachten over de activiteiten voor het nieuwe seizoen, was nog veel onzeker. Voor alle activiteiten geldt een 'onder voorbehoud'. Maar één ding wisten we wel zeker: we pakken de draad weer op.

De kerk is namelijk niet alleen op zondagmorgen open. Het is een huis waar je ook op de andere dagen in en uit kan vliegen. Om inspiratie op te doen, om gevoed te worden, om krachten op te doen zodat je er weer tegen kunt.



Ik wens ons allen een heel mooi en inspirerend seizoen toe.

Maarten Diepenbroek

TEN GELEIDE

Dit activiteitenprogramma van de Lutherse Gemeente Woerden ziet er wat anders uit dan voorgaande jaren. Allereerst al in de vormgeving: eenvoudiger dan de fraaie boekjes die we in de afgelopen jaren hadden – met dank aan de ontwerpvaardigheden van Jacco Schumacher. Het waren bijzondere uitgaven, maar ... dat waren ze in dubbele zin! Intussen lijkt het verstandig nu een iets bescheidener vormgeving te kiezen.

Met andere woorden: we moeten kritisch kijken naar hóe we het programma presenteren. En tegelijk kijken we ook kritisch naar wát we presenteren. Ook dat heeft te maken met financiën: activiteiten waaraan een prijskaartje hangt moeten tegen het licht worden gehouden. Subsidiekranen blijken soms minder gemakkelijk open te gaan. En ook voor onze gemeente geldt dat we op de kleintjes moeten letten.

Met het oog daarop worden in dit programma keuzen gemaakt. Geleid door de vraag: wat vinden we dat juist bij déze gemeente past? En daarbij komen we in feite tot een soort drieslag. Ten eerste willen we graag – met alle verscheidenheid die we 'in huis' hebben – een levendige geloofsgemeenschap zijn. En dat leidt tot activiteiten die daaraan op de een of andere wijze dienstbaar willen zijn.

Ten tweede spelen binnen ons gemeente liturgie en (kerk)muziek een bijzondere rol. De manier waarop dat een plek heeft, is duidelijk kenmerkend voor de lutherse gemeente. In de vieringen, op zondag, maar ook op andere momenten speelt dit thema een rol in onze activiteiten.

Ten derde vormen we een lutherse gemeente. Dat is geen afbakening van andere kerkelijke gemeenten. Het is zelfs zo dat verreweg de meeste gemeenteleden wat die lutherse traditie betreft 'zij-instromers' zijn. En zo komen we terecht bij activiteiten waarin op enigerlei wijze iets van die 'inspiratie' zichtbaar wordt.

Dit programmaboekje is dan ook volgens deze 'drieslag' opgezet. Natuurlijk soms met een knipoog. Want in de praktijk zijn de grenzen tussen die drie categorieën vloeiend. En wellicht kun je ook wel eens denken: wordt dit er niet een beetje met de haren bij gesleept? Laten we in ieder geval maar zeggen dat ook dát nou net iets is dat óók helemaal bij deze gemeente past. We pakken de dingen met overtuiging en bloedserieus aan, maar.... altijd weer wél met een knipoog!

Tenslotte: er is natuurlijk meer aan moois onder de zon dan wat het programma van de lutherse gemeente levert. We hebben onze - bescheiden - plek in het bredere geheel van de Woerdense kerken. En samen met die kerken hebben we ook een - veel breder - programma. Dat is het jaarprogramma van de Werkgroep Geloof en Cultuur. Het kan veel bieden om daar dan ook met vreugde in te participeren. Dat is tenslotte óók iets wezenlijks: we leven niet betweterig op een luthers eilandje, maar we maken graag deel uit van dat grotere geheel!

En helemáál tenslotte: terwijl dit programmaboek wordt voorbereid, zijn de coronamaatregelen nog allesbeheersend. Het wordt dan ook voorbereid in de hoop dat dat zo zal veranderen dat we in ieder geval de verschillende activiteiten weer kunnen laten plaatsvinden - misschien soms met behulp van enige creativiteit. Dat is meer dan ooit het grote 'voorbehoud' bij alles wat in dit programma wordt vermeld!

I

SAMEN BINNEN EEN LEVENDIGE GELOOFSGEMEENSCHAP



JAARPROJECT DIACONIE

Net als in voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer aandacht zijn voor een diaconaal project. Heel veel diaconaal werk gebeurt in nauwe samenwerking met anderen, vaak binnen de kaders van de landelijke kerk, veel ook in plaatselijke samenwerking in Woerden. Maar eens per jaar wordt vanuit de lutherse gemeente speciaal aandacht gegeven aan een project. Het ene jaar met een doel 'ver weg', het andere jaar weer 'dichtbij'.

Voor het diaconaal project in 2020, van **4 tot en met 25 oktober**, blijven we dicht bij huis. We gaan iets doen voor SchuldHulpMaatje Woerden, en daarnaast ook voor de Stichting Jarige Job.

Wat doen deze twee instanties? Via De Wachter, en in de kerkdiensten – en zeker ook nog wel op andere manieren - zal er informatie komen over deze projecten. En natuurlijk hoopt de diaconie dat dat ertoe zal leiden dat er naar beide projecten een mooi bedrag kan worden overgemaakt.

Van de gelegenheid zal ook gebruik gemaakt worden om nog eens extra de aandacht te vestigen op de Voedselbank. Het is niet direct de bedoeling dat daar geld naartoe gaat, maar wel (houdbare) spullen.

KOM JE BIJ ME ETEN?



Een activiteit die inmiddels het vierde seizoen ingaat! Met een groeiend aantal deelnemers!

Eens in de zes weken vindt het plaats, op woensdagavond. Een aantal deelnemers verklaart zich bereid van tijd tot tijd anderen thuis te ontvangen. Er wordt gekookt, en met groepen van vijf of zes mensen wordt er samen gegeten (uiteraard: als de omstandigheden rond het coronavirus dat toelaten!). En dat is

niet alleen heel erg gezellig, maar het blijkt ook een unieke mogelijkheid te bieden met anderen in gesprek te zijn. En of dat nu draait om elkaar wat nader te leren kennen, of dat het uitloopt op heel intense gesprekken ... het kan allemaal!

Ieder kan zich aanmelden als gast; natuurlijk is het ook mooi als voldoende mensen zich aanmelden als gastheer/gastvrouw en er dus voor zorgt dat de maaltijd wordt bereid en op tafel komt. Er wordt voor elke keer een indeling gemaakt, en daarbij is zoveel mogelijk variatie belangrijk. De afspraak is gemaakt dat ieder die ergens te gast is, voor de onkosten een bedrag van € 6,50 betaalt.

Iemand die in het vorige seizoen hierbij is aangehaakt zegt: 'Wat een mooie manier van samen zijn! Het is allemaal heel ontspannen, en wat is het altijd weer verrijkend om zo, samen aan tafel, allerlei dingen met elkaar te delen!'. En zij die zorgen voor de maaltijd? Gespannen? Is het wel goed genoeg? Nee hoor - het gaat allemaal heel relaxed!

Wat moet er worden gedaan om mee te doen? Aanmelden bij Maria Knöps – per mail: komjebijmijetenlutherswoerden@gmail.com, of telefonisch: 0348-425507. Daarbij vermelden: adres, mailadres,

telefoonnummer, en eventuele aandachtspunten rond dieet, allergie, etc. En natuurlijk ook erbij als je bereid bent gastheer/gastvrouw te zijn!

Voor het seizoen 2020/2021 zijn de volgende data vastgesteld: 2020: 16 september, 5 november, 9 december, 2021: 27 januari, 24 maart (gezamenlijk in de Jan de Bakkerzaal), 12 mei en 23 juni.

Gasten worden rond 17.30 uur op het aangegeven adres verwacht. En doorgaans is het uiterlijk rond 20.00 uur gedaan!

Wat zou het mooi zijn als nóg meer gemeenteleden in deze mooie 'eet-carrousel' zouden gaan meedraaien!

ADVENTSLUNCH

Een vertrouwde activiteit in het kader van ontmoeting: de adventslunch. Ook dit jaar zal dat weer plaatsvinden op de vierde adventszondag, dus enkele dagen voor kerst. Op **zondag 20 december** zal de zondagmorgenviering weer het karakter hebben van een morgengebed – een eenvoudige en korte viering. Het is de bedoeling dat dan aan weerszijden in de kerk de tafels alweer gedekt zijn, en u en jij kunt aanschuiven voor een gezellige lunch in een ongedwongen sfeer.

Zeker – elke zondag zijn er goede redenen te bedenken om half elf naar de kerk te komen voor de zondagse viering – en ook (laten we dat niet vergeten) de ontmoeting met elkaar. Maar op deze zondag is er dus nog een extra reden om er bij te zijn. Dat geldt uiteraard voor jong en oud!

Het spreekt vanzelf dat aanmelden vooraf hierbij wel belangrijk is, met het oog op de voorbereidingen van de maaltijd: via activiteitenlutherswoerden@gmail.com.

De kosten? Geen! Maar zoals altijd zal 'de pet rondgaan' voor een bijdrage in de onkosten. Eerlijk gezegd verwachten we dat er – zoals altijd - wel een overschot zal zijn, dat dan zijn weg zal vinden naar een diaconaal doel dat op dat moment actueel is.



NIEUWJAARSBORREL MET DE BUURT

Ook in het begin van 2021 willen we weer op een vrijdagavond de kerk openzetten om met bewoners en winkeliers in de straten rond de kerk, en ook met leden van de gemeente het nieuwe jaar te 'vieren'. Het woord 'borrel' is overigens niet letterlijk op te vatten. Er zal koffie en thee zijn, en een hapje en een drankje.

Nieuwjaarsborrel *mét* de buurt, dat klinkt toch net even anders dan: nieuwjaarsborrel *vóór* de buurt. De kerk wil die avond een 'buurthuis' zijn, waar mensen uit de buurt en wij als 'bewoners' van dit huis, elkaar kunnen ontmoeten. Natuurlijk worden de buurtbewoners weer speciaal uitgenodigd. Gemeenteleden zijn ook welkom. Hebt u vrienden of bekenden die het misschien ook leuk vinden, neem ze dan

gewoon mee. Alles is erop gericht dat de kerk aan de Jan de Bakkerstraat als een echte ontmoetingsplek functioneert.



Die avond is er in de kerk ook een kleine foto-expositie van de ons bekende fotograaf Dies Groot. Hij is ook iemand uit de buurt, want met zijn zaak aan de Nieuwstraat is hij een achterbuurman van de kerk. Hij heeft de Stichting 'Fotografie tegen armoede' opgericht. Deze richt zich op kleinschalige projecten voor mensen in extreme armoede. Op dit moment gaat dat over een bouwproject in Roemenië, waar huisjes worden gebouwd voor armen. De expositie heeft hierop betrekking.

Uiteraard staat er dan ook een potje, en is een gift hiervoor heel welkom! Vanuit de diaconie wordt dit project al jaren ondersteund.

Het zal allemaal plaatsvinden op vrijdag 8 januari 2021, van 20.00 tot 22.00 uur.



GESPRESKRINGEN



Binnen de gemeente draaien enkele gesprekskringen: een groep mensen die met een bepaalde regelmaat (bijvoorbeeld eens per maand, of eens per zes weken) samenkomt om met elkaar in gesprek te zijn. Die kringen zijn heel divers van karakter. Zo is er een kring die maandelijks, op een donderdagmiddag, in gesprek is over Bijbelgedeelten (doorgaans teksten die op een komende zondag in de liturgie

aan de orde komen). Een andere kring komt 's avonds bijeen en houdt zich momenteel bezig met een boek over Bonhoeffer.

Kortom: allerlei thema's die op de één of andere manier een verbinding hebben met geloof, kunnen aan de orde komen. De bijeenkomsten zijn bij gemeenteleden thuis, en dat betekent dus ook: in een heel informele sfeer.

Voor wie – nog – niet aan zo'n gesprekskring deelneemt, blijft dit meestal wat buiten beeld. Maar wie wil, kan natuurlijk meedoen. Graag zelfs! Uiteraard is een kring wel aan een maximaal aantal deelnemers gebonden. Maar het opstarten van een nieuwe gesprekskring blijft natuurlijk altijd mogelijk.

Idee om ergens mee te doen, of een nieuwe kring te beginnen? Neem dan contact op met onze ouderling pastoraat, Henk Burggraaff (henk.burggraaff@hetnet.nl).

MIDDENKRING

Een gesprekskring met een speciaal karakter is de Middenkring. Deze kring komt maandelijks op een donderdagavond bijeen. We hebben hele verschillende thema's besproken met een groep met een twintiger, een zestiger en alles ertussenin. Vandaar de naam Middenkring. Zoek je een kring waarin je geregeld mensen ontmoet om samen een geloofsthema te bespreken met een open Bijbel en soms een gebed, van harte welkom.

Voor vragen: mail naar kerkelijkwerker@lutherswoerden.nl

CATECHISATIE

Catechisatie is dé jeugdactiviteit voor de jongeren uit onze gemeente en daarbuiten. We noemen het nog altijd catechisatie, omdat er iets te leren valt, maar het is zeker niet saai! Centraal staan ontmoeting en gezelligheid. Zo eten we de meeste keren met elkaar en altijd is er wel een creatieve verwerking of een spel.

We beginnen weer in september, en dan in principe elke eerste maandag van de maand. Om 17.00 uur staat de thee voor jullie klaar, rond 18.00 uur eten we samen en om 18.30 uur sluiten we. af. **Catechisatie is er in het najaar op 7 september, 5 oktober, 2 november en 14 december.** Er zijn twee groepen, een jongste groep (t/m 15 jaar) en een oudste groep (t/m 18 jaar). 14 december is een speciale kerst/sinterklaas-editie met alle groepen samen.

Naast de 'gewone' catechisatie organiseren we ook nog andere leuke en bijzondere activiteiten, zoals een diaconale excursie, een spel, een film, dit kan van alles zijn - we doen dan ook wel eens mee met Jong Woerden.

Zondag 4 oktober nemen we afscheid van de 18-plussers, die tot dan toe de catechisatie volgden. Iedereen die elders woont/studeert of een nieuwe opleiding begint, mag een (reis)zegen ontvangen. Tweemaal per jaar zal er een terugkombijeenkomst worden georganiseerd voor deze groep.

Een aantal keer per jaar komt de 20-plusgroep samen op zondagmiddag, aansluitend op de dienst. We lunchen samen en gaan in gesprek over geloof en samenleving. Het Kloosterweekend kan helaas dit jaar niet doorgaan, wel zal er in het weekend van **11-13 september** een passende activiteit worden georganiseerd. Overige data worden steeds aangekondigd in de nieuwsbrief.

Het Luthers Jeugdteam bestaat uit: Willemijn Liese, Els van Steenbeek, Cor Sneep, Karin Timmerman en Maarten Diepenbroek. Voor meer informatie kun je bij hen terecht.

ANNAKAPEL

Op 14 december 2019 is de Annakapel feestelijk in gebruik genomen. De kapel is van maandag tot en met zaterdag geopend tussen 9.00 en 17.00 uur en op zondag tijdens kerktijd.

Een klein, stil en sfeervol plekje waar iemand even stil kan zijn. Dichter bij zichzelf komen. En wellicht ook... dichter bij God. In de afgelopen periode hebben velen de kapel opgezocht om een kaarsje te branden of iets in het voorbedenboek te schrijven.



OPEN KERK

Sinds mei is het kerkgebouw op **zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur** geopend. We hebben gemerkt dat dit in een behoefte voorziet. Niet alleen gemeenteleden komen even binnenlopen voor een praatje, maar ook inwoners uit Woerden en toeristen nemen een kijkje in onze mooie schuilkerk. In het najaar zullen we dit voortzetten. Daarna kijken we hoe hiermee verder gaan.



Welkom in de kerk!

De Lutherse kerk en de Annakapel zijn open

OPEN MONUMENTENDAG

Open Monumentendag, elk jaar vindt dat plaats op de tweede zaterdag van de maand september. In 2020 valt dit evenement op **zaterdag 12 september**. De kerk zal dan weer van 10.00 tot 16.00 uur open zijn voor iedereen die wel eens binnen wil kijken (ook weer een mooie gelegenheid dus om vrienden en bekenden daarop te wijzen!). En natuurlijk zorgen we ervoor dat er mensen uit de gemeente beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden, en om iets te vertellen van verhalen in en rond onze schuilkerk en het verhaal van luthers Woerden.

Het is al lange tijd traditie dat deze zaterdag voor Woerden wordt afgesloten met een concert van de Lutherse Cantorij Woerden o.l.v. Jeroen de Haan. Echter, de bijzondere situatie van dit jaar heeft ook gevolgen gehad voor alles wat met zingen te maken heeft en dus ook voor de mogelijkheden die de cantorij heeft. Ongelooflijk jammer – maar het is even niet anders. Gelukkig levert de turbulentie in de lucht die orgelpijpen produceren geen risico op besmetting op, en daarom kunnen we ons wel verheugen op een orgelconcert met werken van Johann Sebastian Bach door onze cantor-organist Jeroen de Haan.

Na een korte toelichting op het programma laat het Bätz-orgel een klein uur van zich horen:

- Preludium & Fuga in d-moll, BWV 539
- Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
- Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 720
- Pastorella, (4 delen) BWV 590
- Wer nur den lieben Gott läßt walten, BWV 647
- Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 731
- Preludium & Fuga in h-moll, BWV 544

Het concert begint om 15.30 uur.

Van harte welkom in de Lutherse Kerk!



Voorafgaand aan de Open Monumentendag is er op vrijdag 11 september de KUVVO klassendag voor de oudste leerlingen van de basisschool. Ook dit jaar komen er verschillende klassen langs om iets te horen over de geschiedenis over de Lutherse Kerk en de lutheranen door de eeuwen heen.

'95 stellingen' van leerlingen in 2017

II ROND LITURGIE EN (KERK-)MUZIEK

KOFFIE MET NOTEN

Het blijkt een ijzersterke formule te zijn: **elke eerste woensdag van de maand, van 10.00 tot 11.30 uur** in de kerk: bekende en minder bekende liederen zingen. Aandacht voor wetenswaardigheden rond teksten en melodieën. En niet te vergeten: met elkaar in gesprek over wat een lied kan zeggen en met mensen kan dóen. Soms is het een vrolijke boel, dan weer zijn de gesprekken heel persoonlijk en indringend.

Het is langzamerhand een goede traditie geworden dat een bijeenkomst begint met lied 296 ('Die de morgen ontbood'), en afsluitend met lied 810 ('Ga: tot de einden der aarde...') lijkt zo'n traditie te wórdén.

De data voor dit seizoen: **2 september, 7 oktober, 4 november, en 2 december 2020; 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni 2021.**

Let nog wel even op de invulling op 5 mei: dan zal ds. Maarten niet aanwezig zijn. Het wordt dan óf koffie zónder noten, óf iemand anders die op deze dag de noten zal aanreiken!



OP WEG NAAR DE NACHT



Heb je wel eens van die dagen in de week die echt zo druk zijn, dat je verlangt naar een echte pauze tussen de hectiek van de dag en de broodnodige rust in de nacht? Of zie je te vaak op tegen de nacht omdat vrede dan soms ver te zoeken is?

Soms is zo'n overstap lastig vanuit jezelf te maken. De Lutherse Kerk biedt een pauze aan om tot stilstand te komen en ruimte te beleven. Deze vorm is afgeleid van de benaming van het laatste gebed van de dag in een klooster: de complete ten.

Kom eens proeven op **donderdag om 20.30 uur** bij de Complete Spatie. Het is zo'n 20 minuten luisteren naar teksten en liederen, en eventueel vrijblijvend meezingen of mee bidden. De data van de Complete Spaties zijn te vinden op de website en facebookpagina.

Doelgroep: twintigers tot vijftigers. Contactpersoon: Karin Timmerman, vanaf 1 december de Liturgiecommissie.

BROOD EN ZEGEN-VIERING

Brood en Zegen is een korte viering van ongeveer een half uur waarin we het avondmaal vieren. Er is een schriftlezing, we zijn stil, er wordt gebeden en er klinkt een lied. En we sluiten de viering natuurlijk af met een zegen. De nadruk ligt op eenvoud en verstillings. Brood en Zegen is een rustmoment in de week en een gelegenheid om even op te laden. Na de viering kan wie dat wil aanschuiven bij een (eenvoudige) warme maaltijd in de kerk. Dat zal rond ongeveer half zes zijn.



De eerste Brood en Zegen van het nieuwe seizoen is op **maandag 28 september om 16.30 uur**. Daarna in principe elke laatste maandag van de maand. Maar mocht een ander tijdstip in de avond beter bij de deelnemers passen, dan zullen we dit

met elkaar afstemmen. Houd dus de berichtgeving via De Wachter/website/nieuwsbrief/facebook in de gaten. Hopelijk tot ziens, bij Brood en Zegen!

CHORAL EVENSONG

Net als voorgaande jaren is er ook voor deze periode weer een Choral Evensong gepland op de zondagmiddag. En net als voorgaande jaren zal er ook weer na afloop een 'high tea' zijn. Maar ánders dan voorgaande jaren zal er dit seizoen niet



tweemaal, maar éénmaal een Choral Evensong zijn. Verder zal er op de zondag van de Choral Evensong 's

ochtends een eenvoudig morgengebed gehouden worden, in plaats van een 'gewone' dienst.

Het is inmiddels wel bekend wat er van een Choral Evensong te verwachten is. Het is een avondgebed in de stijl van de anglicaanse kerk. Een viering waarin zingen een heel belangrijke rol speelt: koorzang en samenzang. De akoestiek van onze kerk is zeer geschikt voor een Evensong.

Ds. Maarten Diepenbroek treedt op als voorganger in de Choral Evensong en de Lutherse Cantorij Woerden met Jeroen de Haan, cantor-organist werken eraan mee.

De datum: **zondag 7 maart 2021, 15.00 uur**

LEERHUIS BACH ... EN ANDEREN



In de afgelopen jaren was er regelmatig aandacht voor de cantates van Johann Sebastian Bach. En terecht, want die cantates zijn niet alleen een onuitputtelijke bron van muzikale schoonheid, maar bijzonder door de wijze waarop Bach de 'boodschap' verklankt. We moeten niet vergeten dat de meeste cantates van Bach voor alles thuishoren in de liturgie.

In deze lijn willen we doorgaan, maar het tegelijk ook een beetje verbreden. En wel in twee richtingen. In de eerste plaats zijn we heel blij met de inbreng van ds. Maarten Diepenbroek, maar ook ánderen zullen een bijdrage kunnen leveren. En in de tweede plaats: over de cantates van Bach zijn we nog lang niet uitgepraat, maar er is ook andere muziek van Bach die aandacht waard is – denk alleen maar aan de grote Passionen of het Weihnachtsoratorium. En... Bach is wel de beste, als het gaat om muziek-voor-de-kerk, maar hij is niet de enige.

Daarom organiseren we voor het komende seizoen ten minste drie leerhuisavonden. Daarbij komt zeker één keer een Bachcantate aan de orde. Verder zal het ook een keer gaan over een motet van Bach. En daarnaast kunt u ook rekenen op een

leerhuisavond over muziek van Arvo Pärt, of van Olivier Messiaen. En niet elk leerhuisavond zal dezelfde 'inleider' kennen.

Hoe ziet het programma eruit?

Allereerst een avond met een Bachcantate, geleid door ds. Maarten Diepenbroek, op **woensdag 28 oktober**. Voor deze keer kiest hij voor de bijzondere cantate 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' (BWV 106).

Deze cantate staat in het teken van gedenken en herdenken, en past goed in de tijd rond 1 november!



Daarna zal er een avond zijn waarin eigentijdse kerkmuziek aan de orde komt. Hans van Gelder uit Barendrecht is een kenner van de Franse componist Olivier Messiaen, een moderne componist met

een enorme 'spirituele' uitstraling. Hij wil ons daarin meenemen op **woensdag 25 november**.

Tenslotte komt er een avond met een van de mooiste motetten van Bach: 'Jesu, meine Freude' (BWV 227). Een motet waarin op een heel bijzondere manier een lied wordt verbonden met woorden van Paulus uit Romeinen 8. Jan Compagner is de inleider op **woensdag 20 januari 2021**.

Alle avonden beginnen om **20.00 uur**.

PROEFLOKAAL JAN DE BAKKER

Een nieuw initiatief vanuit de Lutherse Gemeente Woerden, dat net een klein beetje op gang begon te komen, toen het coronagebeuren stevig roet in het eten ging gooien. Een aantal ter zake kundige mensen rond het terrein van liturgie en kerkmuziek komt enkele keren bijeen op een zaterdag, en bedenkt manieren om echt aan vernieuwing van liturgie te doen. Dat natuurlijk niet zomaar in het wilde weg, maar met respect voor de tradities waarin we staan en ons thuis voelen. Tijdens zo'n bijeenkomst worden liturgische vormen uitgedacht, en later in de zaterdagmiddag worden we allen uitgenodigd ze met elkaar uit te proberen. Ervan te proeven dus! Zo zijn we bij de speelse naam van deze activiteit gekomen: proeflokaal Jan de Bakker.

Twee punten moeten hierbij worden vermeld. Het eerste is, dat ervoor gekozen is klein te beginnen – dus alleen met belangstellenden uit onze 'eigen' gemeente en wie vanuit de andere Woerdense kerken interesse heeft. Dit in de hoop dat het langzaam maar zeker kan worden verbreed tot een project met een veel bredere uitstraling. En het tweede: de kosten voor dit project houden we natuurlijk zo laag mogelijk, maar zonder kosten gaat het niet. Daarom zijn we verheugd te kunnen melden dat dit project financieel wordt ondersteund door de commissie BILT (Bewaren en Inbrengen Lutherse Traditie).

De data waarop u van harte welkom bent om de uitkomst van het Proeflokaal Jan de Bakker bij te wonen, worden vermeld in De Wachter en op de website en facebookpagina.

KINDERKERK

Tijdens de diensten in onze lutherse gemeente hebben ook de kinderen een eigen plaats. De kinderen starten in de dienst en gaan na het kindermoment naar hun eigen ruimte op zolder.

Elke dienst wordt het verhaal / thema door predikant, cantor en leiding uitgewerkt. Bij het verhaal doen we een spel of een creatieve verwerking. We maken - naast eigen invulling bij het luthers leesrooster - gebruik van Kind op Zondag.

Activiteiten door het jaar heen:

- project in de advent- en kerstperiode
- op weg naar Pasen met een project in veertigdagentijd
- afsluiting met buitenspel en picknick

PALMPASEN



Palmpasen valt in 2020 op **zondag 28 maart**. De zondag met dat heel bijzondere karakter, met een feestelijk begin – en dan daarna hoe de aandacht verschuift naar het verhaal van de lijdensweg van de Heer. Die zondag begint ook de Goede Week!

Palmpasen begint feestelijk met een gezamenlijk ontbijt in de kerk, met jong en oud. De kinderen kunnen intussen aan de slag met het maken van palmpaasstocken. Die krijgen een plek bij het begin van de dienst, buiten, voor de kerk. Van daaruit een feestelijke intocht, met de kinderen!

Bij het ontbijt, dat om 09.00 uur begint, is ieder natuurlijk welkom. Graag wel even aanmelden in verband met de voorbereidingen: activiteitenlutherswoerden@gmail.com.

KERK OP SCHOOT



Laagdrempelige vieringen, speciaal gericht op jonge kinderen. Dat waar het in de kerk over gaat wordt heel dicht bij de leefwereld van de allerkleinsten gebracht. Daarbij kun je eigenlijk wel zeggen dat 'dominee beer' zo'n beetje de vaste voorganger is.

Het gaat er dus speels aan toe, in het halve uur dat zo'n viering duurt. Op zondag na de 'gewone' kerkdienst, om 12.30 uur. Met de kleintjes, maar ook de vaders en moeders, en de opa's en oma's zijn natuurlijk van harte welkom. En na afloop is er zeker iets lekkers te drinken en te eten, kunnen de kinderen nog even spelen – en kunnen de volwassenen wat napraten.

De data worden bekend gemaakt in De Wachter en via de website, de nieuwsbrief en facebook.

CANTORIJ

De Lutherse Cantorij Woerden staat onder leiding van dirigent Jeroen de Haan en heeft een bezetting van bassen (3), tenoren (2), alten (5) en sopranen (6). Elke maandagavond, van 20.00-22.00 uur, wordt er gerepeteerd. Ongeveer tien keer per jaar verleent de cantorij medewerking aan een dienst.

Vaste onderdelen zijn dan de antifoon rondom de eerst te zingen psalm en een motet bij het gelezen evangelie. Soms zingt de cantorij een deel van de uitgebreide avondmaals- of doopliturgie. Ook verzorgt zij de Choral Evensong en de kerstnachtdienst in de Lutherse Kerk. Zo wil zij de gemeentezang ondersteunen en de lutherse liturgische traditie versterken.

Daarnaast geeft zij al ruim 20 jaar op Open Monumentendag in september een middagconcert. In 2020 moeten we voor 12 september de bijdrage van de cantorij echter een jaartje opschuiven, vanwege de COVID-19-bependingen voor het zingen in openbare ruimtes. De traditionele afsluiting van deze dag voor Woerden zal echter wél doorgaan in de Lutherse Kerk, dit jaar met een orgelconcert door Jeroen de Haan.

Na de Choral Evensong van 1 maart 2020 zijn de cantorijrepetities opgeschort. Half juli '20 was er groen licht voor een korte repetitie en eind augustus hopen we onze repetities weer te hervatten. Dit alles onder voorbehoud en overeenkomstig de dan geldende regels voor koren en kerken van RIVM en PKN.

Natuurlijk hopen we ook in het seizoen 2020-2021 weer onze medewerking te kunnen verlenen aan de zondagse eredienst. We zingen immers graag!

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de secretaris van de cantorij, An Vergouwe, cantorij@lutherswoerden.nl. Kosten: maandelijks contributie.

III

LUTHER ALS INSPIRATOR

TISCHREDEN

De Tischreden van Luther zijn algemeen bekend! Tijdens een maaltijd hield Luther toespraken, die later op schrift gesteld zijn. Aan tafel met allerlei gasten liet hij uiteenlopende onderwerpen aan de orde liet komen – en dat leidde vaak tot goede gesprekken die nog steeds het overdenken waard zijn.

Er is dus alle reden om in een lutherse gemeente – met een knipoog naar de Tischreden van Luther – aan tafel in gesprek te gaan over thema's die mensen kunnen raken, die ertoe doen als het gaat over de vraag hoe we kerk (willen) zijn in deze samenleving. Zo willen we ook in dit seizoen weer tweemaal een Tischrede in het programma opnemen.

Hoe ziet het programma eruit? We beginnen **rond 18.30 uur** en eindigen uiterlijk om 20.00 uur. Tafels in de kerk waaraan een eenvoudige doch voedzame maaltijd wordt geserveerd. Tijdens de maaltijd is er een gast in ons midden die ons binnenleidt in iets 'dat ertoe doet'... Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden, maar we vragen voor de maaltijd wel een vrijwillige bijdrage. Vanwege de bereiding van de maaltijd is aanmelden dus nodig: activiteitenlutherswoorden@gmail.com .

Wanneer gaat het gebeuren en waarover zal het gaan? De eerste Tischrede zal worden gehouden op **woensdag 7 oktober**. Als bijzondere gast hebben we dan ds. Joost Schelling, die in het Woerdense heel nauw betrokken is bij de activiteiten van

SchuldHulpMaatje en daar dus ook heel graag het nodige over met ons delen wil.

Het zal ook duidelijk zijn dat de timing niet helemaal toevallig is. Het valt namelijk precies in de periode waarop ook het jaarlijkse diaconale project in onze gemeente wordt gehouden. Daarin is ook heel speciaal aandacht voor SchuldHulpMaatje Woerden!

Een tweede Tischrede is in januari 2021. De datum en de spreker wordt nog bekend gemaakt.

LEERHUISAVOND OVER HANS JOACHIM IWAND

Ook op een andere manier willen we aandacht vragen voor Luther. Eerst maar bescheiden beginnen: een avond kennismaken met een theoloog die op een bijzondere manier is gestempeld door Luthers theologie: Hans Joachim Iwand (1899 – 1960).



Iwand was afkomstig uit een behoorlijk conservatief luthers milieu in Oost-Pruisen. Daar was hij aanvankelijk ook wel door gestempeld. In de jaren twintig hield hij zich o.a. veel bezig met Luther. De 'leer van de onvrije wil' had zijn aandacht, en zijn Habilitationsschrift in 1930 had als titel: 'Rechtfertigungslehre und Christusglaube'.

In de loop van de jaren dertig werd zijn kennis van Luther een instrument om zich steeds scherper af te keren van de ideologie van het derde rijk – terwijl velen zich juist op Luther beriepen om dat derde rijk te steunen! Hij leidde – net als Bonhoeffer in Finkenwalde - een 'Predigerseminar' van de 'Bekennende Kirche' in het oosten van Duitsland. Toen dat gesloten moest worden, werd hij predikant in Dortmund, waar hij onder andere een tijd gevangen zat in de 'Steinwache', en waar hij zijn gemeente zag verschrompelen in de laatste tijd van de oorlog. In de jaren na de oorlog werd hij – nog steeds in grote verbondenheid met Luther – een van de felste bestrijders van de manier waarop de wederopbouw plaatsvond, van de remilitarisering van Duitsland, van de opkomst van de atoomwapens, en van het cultiveren van de Oost-West-tegenstelling. In 1958 was hij – met de Tsjechische theoloog Hromádka – oprichter van de Praagse vredesconferentie.

Jan Compagner heeft zich door de jaren heen nogal met Iwand beziggehouden, en wil aan de hand hiervan graag wat inkijkjes bieden in hoe Luthers theologie echt als dynamiet kan gaan werken!

Datum: 10 maart 2021, aanvang 20.00 uur.

IV DIVERSEN

11 NOVEMBER: SINT MAARTEN

Het feest van Sint Maarten is genoemd naar Martinus van Tours, geboren in Rome in de 4e eeuw. Hij werd soldaat en ging naar Gallië. Toen hij bij de stadspoort een bedelaar zag liggen, gaf hij hem de helft van zijn mantel. Zo deelde hij warmte en liefde.

Op 11 november is het de naamdag van Sint Maarten. Het sintmaartensfeest gaat over 'ontvangen en delen' en over het uitdragen van het licht (vaak met een lampionnen-optocht). Het ontvangen en delen doen we natuurlijk met het lekkers, maar ook met een actie waarin we bezig zijn met delen.



We werken samen met een paar Woerdense kerken en zullen in het vroege najaar tijdstip, locatie (of online-link) het programma bekend maken via flyers en website.

Schrijf alvast **11 november 17.00-19.00** uur in je agenda.

FEEST VAN DE GEEST: 'IN VUUR EN VLAM'

'Feest van de Geest' is een landelijk initiatief vanaf 2006! Een verbinding tussen kerk en kunst in de dagen rond hemelvaart en Pinksteren. Het krijgt gestalte in een brede samenwerking van kerken en organisaties binnen de regio van het Groene Hart. Als thema was voor 2020 gekozen: 'In vuur en vlam'.

Maar zoals heel veel activiteiten in 2020 ging ook 'Feest van de Geest' niet door. De oplossing? Gewoon dezelfde die ook gekozen is voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam en voor de Olympische Spelen in Tokio: het hele gebeuren is een jaar uitgesteld. Zo zal het dus gaan gebeuren in de dagen rond Hemelvaart (13 mei) en Pinksteren (23 mei) 2021!

Het doel van 'Feest van de Geest' is: kerk en kunst met elkaar verbinden. Kunstenaars maken nieuw werk dat is geïnspireerd op het pinksterverhaal. Zo kunnen kerkleden en niet-kerkleden op een nieuwe een bijzondere manier met kunst én met het pinksterthema in aanraking komen. Kunstenaars krijgen de gelegenheid de kerk als expositieruimte te benutten, in de hoop dat hun werk de aandacht van een breed publiek krijgt. Kan er zo niet een wederzijdse bevruchting tot stand komen van kerk, geloof en cultuur?

Ook de Lutherse Kerk doet mee met 'Feest van de Geest' en het in de kerk aanwezige kunstwerk zal tijdens de pinksterviering een rol spelen in de dienst.

KERKCAFÉ



'Kerkcafé Woerden' is in de zomer van 2014 van start gegaan. Het was een gezamenlijk initiatief van de rooms-katholieke parochie Pax Christi (Bonaventurakerk), de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de lutherse gemeente.

Iedere eerste zondag van de maand is er tussen 15.00 en 17.00 uur kerkcafé in de ontmoetingsruimte van de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg 8 (vlak bij de molen).

Het is opgezet voor iedereen die wat huiselijkheid en gezelligheid zoekt. De doelgroep is heel breed: iedereen is welkom, jong of oud, en een kerkelijke of godsdienstige achtergrond is zeker geen eis. Naast ruimte en tijd voor een praatje is er de mogelijkheid voor een ontmoeting, een goed gesprek, maar ook voor een spelletje. Ook kan er naar muziek worden geluisterd, of naar een film worden gekeken.

De entree is, net als de koffie, thee en frisdrank, gratis. Meestal is er ook wel iemand die iets lekkers meebrengt. Het kerkcafé wordt afgesloten met een korte meditatie, maar... alleen voor wie dat wil! Als de zondagmiddag vaak een saaie middag is, dan hoeft dat dus niet meer!

Kom maar eens kijken en de sfeer proeven. De vrijwilligers zorgen voor een gastvrije ontvangst. Meer informatie kunt u desgewenst krijgen via onze lutherse gemeenteleden Agnes ten Hoeve of Truus Nap. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook een mailtje sturen naar: kerkcafewoerden@gmail.com.

V

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN ALLE PROGRAMMAONDERDELEN

2 september	10.00 uur	Koffie met noten
7 september	17.00 uur	Catechisatie
11 – 13 september		Activiteit 20-plus
12 september		Open Monumentendag
	15.30 uur	Orgelconcert Jeroen de Haan
16 september	17.30 uur	Kom je bij me eten?
28 september	16.30 uur	Brood en zegen
4 oktober		Afscheid 18-plussers
5 oktober	17.00 uur	Catechisatie
7 oktober	10.00 uur	Koffie met noten
7 oktober	18.30 uur	Tischrede met ds. Joost Schelling
28 oktober	20.00 uur	Leerhuis Bachcantates
2 november	17.00 uur	Catechisatie
4 november	10.00 uur	Koffie met noten
5 november	17.30 uur	Kom je bij me eten?
11 november	17.00 uur	Viering Sint Maarten
25 november	20.00 uur	Leerhuis: Hans van Gelder
2 december	10.00 uur	Koffie met noten
9 december	17.30 uur	Kom je bij me eten?
14 december	17.00 uur	Catechisatie
20 december	10.30 uur	Lauden met adventslunch
24 december		Kerstnachtviering
25 december		Kerstmorgenviering
4 januari	17.00 uur	Catechisatie
6 januari	10.00 uur	Koffie met noten
8 januari	20.00 uur	Nieuwjaarsborrel met de buurt

20 januari	20.00 uur	Leerhuis: motet Jesu, meine Freude
27 januari	17.30 uur	Kom je bij me eten?
3 februari	10.00 uur	Koffie met noten
17 februari		Aswoensdag
24 februari	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed
1 maart	17.00 uur	Catechisatie
3 maart	10.00 uur	Koffie met noten
3 maart	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed
7 maart	15.00 uur	Choral Evensong
10 maart	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed
10 maart	20.00 uur	Hans Joachim Iwand
17 maart	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed
24 maart	17.30 uur	Kom je bij me eten? (samen in de Jan de Bakkerzaal)
24 maart	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed
28 maart	09.00 uur	Palmpaasstocken maken en ontbijt
29 maart	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed
30 maart	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed
31 maart	19.00 uur	Oecumenisch avondgebed
1 april		Witte Donderdag
2 april		Goede Vrijdag
3 april		Stille Zaterdag
4 april		Pasen
7 april	10.00 uur	Koffie met noten
5 mei	10.00 uur	Koffie met/zonder noten
12 mei	17.30 uur	Kom je bij me eten?
13-23 mei		Feest van de Geest
2 juni	10.00 uur	Koffie met noten
23 juni	17.30 uur	Kom je bij me eten?