



Wij vieren Sint Maarten in 2020

Op woensdag 11 november vieren wij Sint Maarten. Dit jaar doen we dat kleinschaliger dan anders. Alle kinderen in ons 'netwerk' kunnen worden aangemeld om deze Sint Maarten mee te vieren. En... laat vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes, en buurkinderen maar gewoon meekomen. Ook allemaal wel **aanmelden** natuurlijk!

Hoe gaan we het doen? Om kwart over vijf is de kerk open. Om half zes begint een korte vesperviering die uiteraard vooral op kinderen is toegesneden. Daarna gaan we samen pannenkoeken eten en als die op zijn gaan de kinderen met hun lampionnen rond in de buurt (hierover worden met een aantal mensen in de buurt afspraken gemaakt!). En rond zeven uur zal het allemaal weer voorbij zijn.

Het is belangrijk dat de kinderen aangemeld worden – vooral ook omdat we moeten weten hoeveel pannenkoeken er gebakken moeten worden. En begeleiders? Vaders en moeders, of opa's en oma's? Ook welkom natuurlijk, maar... deze keer helaas toch een beetje beperkt. We zijn nu eenmaal gebonden aan een maximaal aantal volwassenen die we in de kerk mogen ontvangen. En let op: volgens de nu geldende regels moet iedereen vanaf dertien jaar een mondkapje dragen!

Het feest van Sint Maart gaat over het delen van wat je hebt en je naaste geven wat nodig is, en je licht dragen in donkere tijden. Dat blijft nodig, juist nu het een rare tijd is door alle beperkende maatregelen en spanning over corona. Misschien wordt het dan ook juist wel een extra bijzonder Sint-Maartensfeest!

**Aanmelden** via [activiteitenlutherswoerden@gmail.com](mailto:activiteitenlutherswoerden@gmail.com)