



Orde van dienst voor de Laudén  
op zondag 7 augustus 2022  
10.30 uur  
in de Lutherse Kerk te Woerden

Bij deze orde van dienst heeft u tevens een liedboek nodig.

In deze vier Laudens staat het boek Ruth centraal. We vieren deze ochtendgebeden volgens **lied 190a**.

Het woord 'lauden' is een vernederlandsing van het Latijnse 'laudes', het meervoud van 'laus' wat lof of lofprijzing betekent.

Tijdens deze ochtendgebeden wordt afgekondigd wat het ochtendlied is en welke psalm er gezongen wordt. Het canticum is de lofzang van Zacharias omdat de nacht (metafoor van de dood) van het zwijgen voorbij is en de aangebroken dag (metafoor voor de opstanding) van bevrijding zingt.

De ochtendgebeden worden omsloten door orgelspel.

lector: Yvonne Littel  
organist: Marnix van der Ploeg  
koster: Jan Smith  
technicus: Willem Littel

## **Inleiding bij het boek Ruth**

In de Joodse canon staat het boekje Ruth bij de "Geschriften". Het is één van de feestrollen. Ruth wordt gelezen op het Wekenfeest, het begin van de gersteoogst. In onze Bijbel komt Ruth na het boek Richteren, omdat aan het begin van het verhaal gezegd wordt, dat het zich afspeelt in die periode.

Het boekje wordt wel een novelle genoemd, omdat het meesterlijk verteld is. Het boek Ruth oogt idyllisch en romantisch, als een liefdesnovelle met een pastorale achtergrond. Maar er staat meer op het spel. Verschillende thema's lopen door het verhaal heen. Vreemdelingschap – voor Elimelech met zijn gezin in Moab – en voor Ruth in Israël. Het belang van familie – en verplichtingen daarbij horend volgens de wet van Mozes. De positie en bescherming van vrouwen – ook van een buitenlandse! Het verhaal over trouw, die leven mogelijk maakt, speelt zich af in de spanningsboog tussen de rechters en het koningschap van David.

We laten ons meenemen in dit liefdevolle en boeiende verhaal!